

### De Voer

---

De Voer is een Vlaams-Brabants riviertje dat ontspringt in het Zoniënwoud. Het stroomt eerst door Tervuren en vervolgens door Vossem, Leefdaal en Bertem. De Voer mondt ondergronds uit in de Dijle te Leuven ter hoogte van de Kapucijnenvoer (zie foto rechts).



De Voer wordt voor het eerst vermeld als *Fura* in een handschrift uit 1222. *Voer* is een veel voorkomende naam voor beken en stromen en is verwant met *varen* en *vaart*. De gemeente Tervuren is naar de rivier genoemd: letterlijk betekent *Tervuren* ‘bij de Voer’. In het oud Nederlands werd dit “Ter Voeren” later verbasterd naar “Tervuren”.

### De Sint-Hubertuskapel

---

De Sint-Hubertuskapel is een barokke slotkapel en werd in 1617 gebouwd in opdracht van de aartshertogen Albrecht en Isabella en het enig overgebleven deel van het voormalig kasteel van [Karel van Lorreinen](#). Volgens de legende zou de heilige Hubertus op deze plaats gestorven zijn.



Elk jaar, op de laatste zondag van oktober (31/10/2021), wordt er een [openluchtmis](#) opgedragen voor de heilige Hubertus en worden paarden en honden gezegend om ze te beschermen tegen razernij.

### De Panquin kazerne

---

In 1750 werd een kasteel, omringt door een 4 ha groot park, aangelegd voor de Oostenrijkse landvoogd Karel van Lorreinen.

In 1830 namen de, toen pas opgerichte, Belgische strijdkrachten te paard er hun intrek. Vandaar de hoefijzervorm van het gebouw.

In 1914, bij de cavalerie slag der [Zilveren Helmen](#) te Halen behaalden de Belgische strijdkrachten hun enige overwinning op het veel machtiger Duitse leger. Bij deze slag sneuvelde de Belgische aanvoerder, kapitein Georges Panquin, en werd de cavalerie kazerne te Tervuren als eerbetoon naar hem vernoemd.

In 2014 verlaat het Belgisch leger definitief het complex en wordt het geheel omgebouwd tot woongebied.



### De Warande van Tervuren

---

Het Warandepark is 205 ha groot en was ooit het jachtgebied van de hertogen van Brabant. Het park is een domaniaal bos, als park aangelegd, dat twee van elkaar gescheiden dalen omvat.

Voor het park bevindt zich een Franse tuin met vijvers, bloembedden en beelden, die uitloopt op een reeks vijvers die hun water ontvangen van de Voer.

In 1830 werd het park eigendom van de Belgische Staat en Leopold II heeft het verder verfraaid met financiële middelen gegeneerd uit het koloniale Congo.

## Het Spaans Huis

Het Spaans Huis is het oude molenhuis in het Park van Tervuren. De eerste vermelding ervan, toen [Gordaelmolen](#), duikt op in een document uit 1239. Hij fungeerde als hertogelijke banmolen voor Tervuren en Duisburg. In het middeleeuwse rechtsstelsel behoorde ook de wind en het water toe aan de eigenaar van een leen, in case de hertog van Brabant. Hierdoor moesten de ingezetenen van het leen verplicht hun koren in de molen van de heer laten malen.

Het Spaans Huis wordt vandaag uitgebaat als Parkbistro en Infopunt Bos, uitgerust met een Streekwinkeltje. Je kan er dus terecht om iets kleins te eten tegen de Stille Honger of iets drinken tegen de Luide Dorst. Ook steunen zij sociale tewerkstelling door mensen in dienst te nemen die op de reguliere arbeidsmarkt geen (gepaste) job vinden, deze mensen worden begeleidt via een ontwikkelingstraject om hun basiscompetenties te versterken, op die manier kunnen zij doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt.



## Het Afrika Museum

Het vernieuwde Afrika Museum wil een beeld schetsen van het hedendaagse, ontvoogde Afrika in een museumgebouw met een koloniaal verleden. Via de ondergrondse galerij kom je in de kelders van het oude gebouw waar je de permanente tentoonstelling vindt. Een inleidende tentoonstelling schetst het verleden, het heden en het toekomstbeeld van het museum. Ontdek verder op het gelijkvloers de 5 thematentoonstellingen, voornamelijk opgebouwd rond Centraal-Afrika.



## Parcours met uitvergroting van de startlocatie



### Parkeren bij startlocatie:

1. Op het marktplein van Tervuren
2. Ondergrondse bij Warandepoort
3. Gratis parking Kazerne Panquin

